



Verslag van de tweede rit:
Brabantroute 41^{ste} seizoen
Datum: 19 april 2026
Voorrijder: Mark Basters
Aantal motoren: 5
Aantal personen: 6
Km's: 222

De tweede route van ons 41^{ste} seizoen begint ook nu weer veelbelovend met een zonnetje. We gaan vandaag een rondje door Brabant rijden zowel in Nederland als in België.

De eerste kofiestop zal zijn bij Herberg den Hemel in Hilvarenbeek.

We rijden binnendoor die richting op via Bosschenhoofd, St Willebrord, Rijsbergen richting Chaam. Vervolgens door een prachtige bosrijke omgeving via Riel naar Hilvarenbeek. De koffie smaakt goed en we vervolgen onze route.

Op naar Turnhout waar we bij het Koffiehoekske de lunch zullen nuttigen. Via Esbeek, Lage en Hoge Mierde naar Arendonk waar het ook weer prachtig rijden is. Wat me altijd opvalt in België is dat de huizen zo verschillend qua bouw zijn. Ik vraag me weleens af of er in België geen welstandscommissie bestaat.

We blijven boven Turnhout en komen aan bij onze lunchplek. Je kunt er weer van alles bestellen en onze magen worden goed gevuld. Het adres geeft aan dat dit restaurant in Turnhout ligt, maar we zitten eigenlijk in Weelde.

Als we onze route vervolgen blijven we heel lang de plaatsnaam Weelde tegenkomen, het blijkt een grote gemeente te zijn.

De route slingert verder door België via Brecht richting Achterbroek om dan aan te rijden in Kalmthout bij De Kar. We hebben lekker een plekje buiten in de zon. Omdat Mark opa is geworden van kleinzoon Luca is deze versnapering van hem.

We helpen elkaar even van de parkeerplaats af te komen omdat er een dikke laag split ligt wat niet erg fijn rijdt.

We gaan weer richting huiswaarts via Putte, Ossendrecht en Hoogerheide, laatste kleine stukje over de snelweg Bergen op Zoom, Roosendaal, eindstop in Oudenbosch.

Cees (voorzitter) bedankt Mark voor de mooie route en het voorrijden, en ieder voor het meerijden en de gezelligheid!

Tot de volgende!

Groetjes Isabel, secr.